



FALL - OUT



N #006 - HET REGIMENT PARA-COMMANDO



Copyright © MPC Events vzw

www.mpcevents.be

In the Footsteps of the 82nd Airborne walk te Bra

Zaterdag 27 oktober 2018 om 08u50 kwam ik aan in Bra-sur-Lienne. Pé en Leo waren er al en ik had met Guido gesproken op de eerst parking na Luik om samen tot in het dorp te rijden. We schreven ons in voor de mars in de kantine. Daarna vertrokken we met pak en zak.

Leo stond er op om de MAG te delen. Ook Pé was zijn favoriete wapen ook meenemen op deze zware tocht van 19 km. Dus twee mangen vertrokken niet de FN MAG. Guido en ik verkozen onze FNC. Tederleen had zijn TAPpak bij gefit zoals het hoorde.

Het was een zwaar terrein met vele steile hellingen. Het eerste half uur ging vrij vlot met weinig hellingen. Maar plots werd het terrein ruwer. De eerste steile helling van categorie bood zich aan. We spraken af om op elk zijn tempo deze hellingen te nemen. Er bleek geen enkele aan te komen. Pé en ik waren eerst boven. Ik wachtte daarna op Leo en Guido. Boven kwam ik de organisator van de Ici Octri tegen. Het duurde echter niet lang voordat ook Guido en Leo boven waren. Zonder verder ophoud vervolgden we onze weg. Achteraf gezien waren er een 5-tal steile hellingen van dit kaliber ...

Na een drie tal uur kwamen we aan op het bevoorradingspunt. Het was uitgedoeld middag pasje. Er werd losbed bedeeld. Alle wandelaars kwadden er samen. We hadden veel bekijks. Een half uur later waren we weer en route. Het ging al wat vlotter nu. We nadernen een bosrijke gebied. Plots moesten we een beetje oversteken. De chef vond ver niet beter op om ... zonder er veel woorden aan vuil te maken gewoon aan hoge snelheid door te lopen. Natuurlijk was zijn broek en combats kleinsnat. Gelukkig was het stralend weer met een verbazende temperatuur van 17 graden. Zodoende was alles snel weer droog. De tocht ging verder en er bood zich weer een lange en steile heuvel aan. De chef trok de kop en na een 20-tal minuten was hij boven. Daar wachtte hij op de anderen. Eenmaal ontfergroeid vervolgde onze groep de tocht. Het bleek de laatste helling te zijn en met nog een 3-tal kilometer te gaan kwamen ze aan op het eindpunt.

Het was 10 voor 3 in de namiddag. Een proficiat voor alle deelnemers aan deze zware mars. Zeker een extra pluim voor de MAG dragers en tot volgend jaar !

Fall Out,
Chef Mil
(www.mpcevents.be/gallerij/gallerij/20190223.html)



Pathfinders 2018

Het was bloedheet toen we vertrokken op zondag 22 juli. Een stordige 30 graden en dan nog een full-smoke. We reden richting Leuze in Nederland. Jako ging met eigen vervoer. Leo, Guido en ik reden samen. Zondag rond 17u30 kwamen we aan. Jako was er al en wachtte ons al op. Roy was er ook al. In totaal waren er 7 mensen voor de cursus plus een 4 dat die algenvaller aanwezig waren om zo het vliegtuig voor elke sprong vol te krijgen. Jako en ik waren aanvullend sit-ins op de cursus en moesten de cursusleden zoveel mogelijk ondersteunen met woord maar vooral met daad.

Voor Leo en Guido was het de eerste kennismaking met de cursus en de Pathfinders. Tot ons verbazing bleek dat en maar één maaltijd voorzien was namelijk de lunch. Daarop nam Leo direct actie en zocht een alternatief voor het avondmaal. Na wat heft en weer gepalver ging Roy voor het ontbijt zorgen. Het begon al goed.

Maandagmorgen 8u00 waren we al wakker. Het was al warm. Na twee uur wachten verscheen Roy op dat tonele. We begonnen aan de cursus. In tegenstelling tot vorig jaar, waar we toen begonnen met de theorie werd nu meteen gestart met de praktische kant. Achteraf gezien een goede aanpak want zo kregen de cursusleden meteen een praktische oogst op het materiaal, fittingen en technieken. Het was al 30 graden toe we bezig waren met de eerste les buiten. Onder een brandende zon werd de parachuteharnas van de Amerikaanse militaire MC1-1C parachute uitgedragd. Daarna werd de afvalg. harnas-test uitgevoerd door iedereen inclusief Jako en ik. Een harnas test is om de fijnanden nodig om verder te mogen springen. De test is in principe uitleg over de valg. en actuele sprong uit het vliegtuig.

Na een tweetal uur was het lunchtijd. Daarna werd de cursus voortgezet in de brandende zon met de dragging 'capwell' procedure en de eerste rollingen der PLF's (Parachute Landing Fall). Daarna was de eerste dag van de cursus voorbij. Roy bestelde take-away frietjes met een hamburger. Er werd druk gesocialized ... we maakten kennis met Daniel een 73 jaar oude voormalig Schotse commando die een maximale carrière van 22 jaar achter de rug had in Achnacarry, waar de basis van de Schotse commando's gelegen was. Aangezien het pas 17u00 was, was de bar nog een tweetal uur open en daar profiteerde onze Schotse vriend rijkelijk van. Aangezien het nog steeds boven de 30 graden was bestelden ze halve liter bierglazen.



Leo had voor de sluiting van de bar, twee bussen Heineken bier koel laten zetten. Omstreeks 22u00 verscheen Agata op dat tonele. Ze was een 33 jarige Poolse die aan de cursus meedeed en was heel sportief. Ze was 20 km gaan lopen maar was een beetje de weg kwijtgeraakt. Ze vertelde dat ze opeens in de duinen terecht was gekomen, stond midden van een naaktstrand. Hierop wou iedereen natuurlijk alle details te weten komen.

Zodoende werd er tot in de late uurtjes verbroederd met de leden van de cursus. De volgende morgen begon cursus pas om 10u00. Het was opnieuw bloedheet en we gingen verder met nog een paar rollingen (PLF's). Op de middag volgde dan de theorie lessen. Omstreeks 15u00 mochten de eerste aanvullend led

HISTORIEK LES 15: HET REGIMENT PARA-COMMANDO



A. Het Regiment

Het regiment Para-Commando werd gevormd in 1951 onder het bevel van luitenant-kolonel G. Daaloy. Het is het ontstaan uit de samenvoeging van :

- Het Regiment Parachutisten (SAS)
- Het Regiment Commando
- Het medisch centrum Para-Commando
- Het trainingscentrum voor Parachutage
- Het trainingscentrum voor Commando's
- Het hoofdkwartier HK

Het Regiment bestaat uit :

- 1^o Bataljon Parachutisten
- 2^o Bataljon Commando
- 3^o Bataljon Parachutisten
- 4^o Bataljon Commando
- Anti-tank compagnie para-commando (ATK)
- Batterij Para-Commando

- Verkenningeskadron Para-Commando
- Compagnie GVP
- Medisch centrum Para-Commando
- Hoofdkwartier HK

B. Hoofdkwartier (HK)

Het hoofdkwartier (HK) werd eerst gevestigd op de Citadel te Namen en in 1958 verhuisd naar het kasteel d'Amberg in Marche-Les-Dames om in 1977 zich te vestigen te Everberg. De manschappen van het HK, medisch centrum en opleidingscentra bewaren het kenteken van het Regiment.

De commandanten van het Regiment :

- 1951 - 1953 : Luitenant-kolonel G. Daaloy
- 1953 - 1956 : Luitenant-kolonel SBH G. Vivarios
- 1956 - 1960 : Luitenant-kolonel SBH E. Belperdange
- 1960 - 1963 : Luitenant-kolonel SBH R. Van der Heyden

- 1963 - 1965 : kolonel SBH Ch. Laurent
- 1965 - 1968 : kolonel SBH J. Roman
- 1968 - 1971 : Luitenant-kolonel A. Lemasson
- 1971 - 1973 : Luitenant-kolonel J. Segers
- 1973 - 1976 : Kolonel SBH J. Rousseaux
- 1976 - 1978 : Kolonel SBH R. Depoorter
- 1978 - 1980 : Kolonel SBH Ch. Wilmette
- 1980 - 1982 : Kolonel SBH Kesteloot
- 1982 - 1984 : Kolonel SBH L. Verstraeten
- 1984 - : Kolonel SBH B. De Clerck

De leuze van het Regiment is "NEC JACTANTIE NEC METU". (zonder grootspreek noch vrees)

C. Het 1^o Bataljon Parachutisten



Het 1^{ste} Para heeft de tradities overgenomen van de "D (parachute) Company 2nd Battalion Belgian Fusiliers" dat op 8 mei 1942 gesticht werd door commandant Thise en zijn adjunct kapitein Blindeel. Op 4 februari 1943 wordt de eenheid, toen onder bevel van Blondeel, gebracht aan de "Special Air Service Brigade" (de SAS) en kreeg de naam "Belgian SAS Squadron". In oktober 1944 werd het een verkenningseenheid op jeeps en kreeg de naam "Belgian SAS Recce Squadron". In maart 1945 verandert het eskadron in het "1st Belgian SAS Regiment".

Op 1 april 1951 verandert de naam naar "1^e Bataljon Parachutisten". Einde 1951, bij de stichting van het Regiment Para-Commando, wordt dit bataljon één van haar eenheden. Vanaf 1953 neemt het 1 Para actief deel aan de "Afrikaanse periode". (zie Fall-Out N°002) Het leidt talrijke detachementen op die bestemd zijn voor de basis te Kamina.

In januari 1959 levert ze een deel van het kader met de miliciens van het 11^e detachement om het 5^e Bataljon Para-Commando te vormen. Tot juni 1962 leidt hebb. Para, kader en miliciens en stuurt hen naar het 3^e Para te Burundi.

Na die Afrikaanse periode neemt 1 Para-deel aan regimentsmanoeuvres en oefeningen. Op 26 junie 1963 kommen 29 Para-Commando's om het lewen, die grootendeels behoren tot die 13^e compagnie, tydens van vliegtuigongeluk in Detmold, Duitsland.

In november 1964 neemt het bataljon deel aan de operatie "Rode- en Zwarte Draak" te Stanleystad Congo. In mei 1978 neemt het deel aan de operatie

"Red Bean" to Shaba Katanga, DRC
Kongo, (zie Fall-Out N#003 en N#004)

De körpscommandanten :

- 1942 : majoor J. Thise
 - 1944 - 1946 : luitenant-kolonel E. Bloedel
 - 1946 - 1949 : luitenant-kolonel E. Deléienne
 - 1949 - 1952 : luitenant-kolonel SBH P. Cassart
 - 1952 - 1956 : luitenant-kolonel SBH E. Delperdange
 - 1956 - 1960 : majoor Ch. Latifent
 - 1960 - 1961 : majoor A. Lessire
 - 1961 - 1962 : majoor J. Weber
 - 1962 - 1965 : majoor J. Mine
 - 1965 - 1968 : majoor G. Ledant
 - 1968 - 1970 : luitenant-kolonel J. M. Bos
 - 1970 - 1972 : luitenant-kolonel SBH G. Raes
 - 1972 - 1976 : luitenant-kolonel M. Bigot
 - 1976 - 1978 : luitenant-kolonel H. Verbeke
 - 1978 - 1981 : luitenant-kolonel SBH W. Mertens
 - 1981 - 1984 : luitenant-kolonel SBH G. Mertens
 - 1984 - : luitenant-kolonel R. Aerts

Het 1^{ste} Para draagt de **wijnrode muts** en het kenteken van de SAS-parachutisten (1944). Zijn leuze is "WHO DARES WINS". De kleuren van de eenheid zijn wijnrood en hemelblauw.

Op hun uitgaanskledij dragen ze
wijnrode spiegels met hemelblauwe
rand, het kenteken "Who dares Wins"
met de gevleugelde doek op de
schouderstukken, de Pegasus op



wijnrode achtergrond op de mouwen.
Het A-brevet Parachutist boven de
rechterzaak en het A-brevet Commando
op de rechtermouw.

Het peterschap wordt gedragen door Diest. Het bataljon bestaat uit de 11de, 13de, 21ste en stafcompagnie.

Vrijaf 1944 bezet het Belgische SAS de kazerne van de twee Leeuwen in Tervuren. Deze kazerne wordt omgedoopt tot "Kazerne Lieutenant Freddy Lumbosch".

Op 15 oktober 1948 wordt het Regiment Parachutisten in Leopoldsburg ondergebracht. In augustus 1953 verhuist het bataljon naar het Citadel te Diest. In 1954 krijgt de Citadel van Diest de naam "Kwartier Lieutenant Freddy Limbosch" ter nagedachtenis aan Freddy Limbosch die sneuvelde tijdens de oefening in operatie Caliban te Belgisch-Limburg. Peer.



Strip : Op Recce Patrouille



* N601: MET DE AS-24 EN ROUTE



Miliciens Para-Commando Events vzw

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP

Naam:

Voornaam:

Adres:	N°	Bus.....
Postcode:		
Gemeente:		
Telefoonnummer:	Gsm:	
*E-mail:		
Geboortedatum:		
Beroep:		

* Stammnummer:
* Eenheid:
* Compagnie:
* Brevet nummer A para:
* Brevet nummer A commando:
* Graad:
Andere brevetten:
Opdrachten, missies uitgevoerd in het leger:

Categorie (indien zijn dienstplicht te hebben vervuld in het Belgisch leger vermeld ook:
Stamnr/Eenheid/Cie/Graad boven):

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Werkend Lid (alleen ex-paracommandos) | <input type="checkbox"/> Sympathisant |
| <input type="checkbox"/> Kadet (reenactor) | <input type="checkbox"/> Erelijd |
| <input type="checkbox"/> Andere (specificeer): | |

Hoe ziet u uw taak in de vereniging:

Ik wens toe te treden tot de vzw Miliciens Para-Commando Events.

Na goedkeuring van mijn aanvraag:

Verbind ik mij ertoe om:

- De statuten v/d vzw te lezen en deze te ondertekenen voorafgaand door "gelezen en goedgekeurd"
- Het Huishoudelijk reglement te lezen en deze te ondertekenen voorafgaand door "gelezen en goedgekeurd"
- Het lidgeld van € 12 te storten op de bankrekening **BE37 7360 1445 9128** van de vzw met de vermelding:
"Naam+Voornaam lidgeld voor het jaar"

Formulier terugsturen naar: info@mpcevents.be



Miliciens Para-Commando Events vzw

DEMANDE D'ADHESION

Nom:

Prénom:

Adresse :	N°	Bp.
Code postal :		
Commune :		
N° Téléphone :		Gsm :
*E-mail :		
Date de naissance :		
Métier :		

* N° de matricule :
* Unité :
* Compagnie :
* N° Brevet A para :
* N° Brevet A Cdo :
* Grade :

Autres brevets :

Et les missions accomplies :

Comment voyez-vous votre tâche au sein de l'association

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Travailleur (seulement ancien para-commandos) | <input type="checkbox"/> Sympathisant |
| <input type="checkbox"/> Aspirant (reenactor) | <input type="checkbox"/> Membre d'honneur |
| <input type="checkbox"/> Autre (spécifier): | |

Comment voyez-vous votre tâche au sein de l'association :

Je désire faire partie de la vzw Miliciens Para-Commando Events.

Après accord de ma demande :

Je m'engage:

- A lire les statuts et de les signer en écrivant "LU ET APPROUVE"
- Ainsi que le règlement intérieur
- La cotisation est de € 12 à verser sur le compte BE37 7360 1445 9128 en mentionnant : "Nom Prénom et cotisation pour l'année"

Formulaire à renvoyer à : info@mpcevents.be



Copyright © MPC Events v2w

© 2019 MPC EVENTS

© 2019 MPC EVENTS